

Chúa là nơi con nương tựa

ý Thánh vịnh 26

Hoàng Kim



ĐK. Chúa, Chúa là nơi con nương tựa, con phải sợ chi ai.



1. Có Chúa là ánh sáng cõng (ư) là ơn cứu độ cho tôi, Chúa là
2. Khi ác thù lướt tôi để (ư) mà cắn xé thịt xương tôi, ai hay
3. Cho dẫu rằng ba quân dàn (ư) trận tôi cũng hăng an tâm, cho ngay
4. Tôi khẩn cầu Ya - vê một (ư) điều được cư trú nhà Ya - vê, suốt đời
5. Bởi Chúa gìn tôi trong lều (ư) Người qua những ngày long đong, đem tôi
6. Tôi nay cất đầu lên trên địch (ư) thù đang áp đảo quanh bên, nên tôi
7. Hỡi Chúa, này con đi tìm (ư) Người đừng cố ý lánh mặt
8. Xin Chúa hãy lắng tiếng thỉnh (ư) cầu, hãy thương đáp lời con xin, Chúa ơi
9. Chúa chở bỏ rơi con, Người (ư) là Đấng cứu độ cho con, nên dù
10. Xin Chúa dạy cho con nẻo (ư) đường của Chúa để con tuân, dắt con
11. Xin Chúa đừng đem con làm (ư) mồi cho kẻ thù ăn ngon, bởi chưng
12. Tin chắc rằng sẽ thấy lòng nhân lành của Chúa ngay dưới thế, nên tôi
13. Muôn chúc tụng hoan ca ngợi (ư) mừng Thiên Chúa là Ngôi Cha, Ngôi con.



1. thành luỹ cuộc sống (y) tôi rồi, thì còn run khiếp chi ai.
2. là chính những đứa (y) nghịch (ư) thù, lại bị vấp (y) ngã thua.
3. là có bùng chiến với tôi mặc lòng, thì cũng cứ (y) vũng trông.
4. hưởng ơn lòng Chúa (y) nhân (ư) hồng, và nhìn ngắm (y) thiên cung.
5. vào nơi hậu thất (y) kín (ư) nhiệm, và đặt trên đá tảng vững bền.
6. vào trong lều Chúa (y) để cám đội hoan hô chúc (y) khen (ư) Người.
7. giận xô tôi tớ (y) hèn mọn, Người thật Đấng Cứu Tinh của tôi.
8. lòng con đã nhủ (y) thầm về Người, hãy tìm nhan thánh Chúa Trời.
9. mẹ cha ruồng rãy (y) mặc lòng, thì đã có Chúa thương đón con.
10. vào lối thắng thắn (y) vụn (ư) toàn, vì nhiều kẻ muốn theo bắt con.
11. những quân miêng lưỡi (y) hung (ư) tàn, rập thành gian chứng vu cáo con.
12. hăng trông cậy Chúa (y) hãy tâm thế, mà cậy trông Đức Ya - vê.
13. hợp nhất trong Chúa (y) Thánh Thần, đổi đổi kiếp kiếp A - men.